

Verslag wandeltocht 1 oktober in Nijverdal.

Zoals afgesproken met Dalstra Reizen, vertrok de bus vanaf 10 uur richting Nijverdal. Met in totaal 44 deelnemers. Een mooie opkomst.

Eerst via diverse snelwegen naar Zwolle en vanaf daar binnendoor naar de startplaats camping De Noetselerberg in Nijverdal.

De chauffeur had zijn navigatie ingesteld op het aangegeven adres. Echter net voor Nijverdal ging het een beetje mis.

We werden niet naar de Holterweg gereden maar naar de Holterberg!

Een prachtige omgeving heeft de chauffeur ons laten zien. Maar voor hen die daar een beetje bekend zijn, de weg over de Holterberg is niet erg breed en er is weinig tot geen gelegenheid om de bus te draaien. Onder begeleiding van Piet wist de chauffeur toch te draaien en mochten wij als passagiers nog eens genieten van de prachtige omgeving van de Holterberg.

In Nijverdal aangekomen waren we dichtbij de startlocatie.

De bus moest nog even een zandpad, dwars door de bossen, nemen om bij de ingang van de camping te komen.

Zo'n toeristische route hebben we nog nooit gehad.

Een half uur later dan gepland konden de wandelaars worden ingeschreven en vertrok de groep van de 15 km dan ook al redelijk snel.

Ook de groepen van 10 en 5 km vertrokken niet veel later om opnieuw te mogen genieten van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

De paden waren goed te lopen. Wel moesten we goed opletten op de boomwortels die soms uit het pad staken. De Sallandse Heuvelrug zegt het eigenlijk al: Heuvel(rug). Dat was veel klimmen.

Waarschijnlijk zijn er zondag velen die de kuitspieren goed voelen. De 15 km wandelaars kwamen rond kwart over vier weer binnen. Rond half vijf vertrok de bus weer richting Drachten.

Een lange, maar erg mooie dag hebben we met elkaar mogen beleven.

Hartelijke groet,

Lutske Pool