

Verslag wandeltocht 7 mei in en rond Veendam.

De derde tocht van dit seizoen. Met 43 wandelaars in de bus vertrokken we om 10 uur vanuit Drachten. In Veendam was het even zoeken naar de startlocatie. Het bleek een buurthuis(je) te zijn. Dus logisch dat we het niet konden vinden. Het werd door een enkeling ook wel een kippenhok genoemd.

Maar jongens, wat troffen we het met het weer. Menig wandelaar smeerde zich voor vertrek in met zonnebrand.

Dit was geen overbodige luxe.

Wat ook geen overbodige luxe was geweest, waren duidelijke pijlen op de diverse routes. De wandelaars hebben zeggen en schrijven 3 pijlen op een object gezien. Het leek wel spoorzoekertje. De pijlen stonden met krijt op de weg of stoep. Nu was het goed weer maar als er een buitje was gevallen dan hadden ze een probleem gehad.

De route was, ondanks de slechte bepijling, ontzettend mooi! Ook dat mag gezegd worden.

Normaal houden de wandelaars van de 5 km geen rust. Maar gezien de warmte en dat de startlocatie niet al te groot was, hebben zij een stop ingelast bij een mooi strandpaviljoen. Hier was een grote recreatieplas, dus vertier genoeg. Twee waterskiërs lieten hun kunsten nog even zien aan ons.

De 15 km lopers hadden het zwaar. Vanwege de warmte moesten er meerdere rusten ingelast worden. Maar dit mocht de pret niet drukken.

Alle wandelaars succes met de avondvierdaagse in Drachten en tot 11 juni bij onze eigen tocht in Wijnjewoude!

Hartelijke groeten,
Lutske Pool