

## **Verslag van de wandeltocht te Tynaarlo Op 16-04-2016.**

Alweer de tweede wandeltocht van 2016 op stap met de "Trochsetters".

Vertrokken zo rond de klok van 10.00 uur met de bus en ja met onze (bijna) vaste chauffeur naar Tynaarlo via de A7 en de A28 want Tynaarlo ligt tussen Groningen en Assen dicht bij Assen.

Een beetje een bewolkte ochtend en nog fris voor de tijd van het jaar. Maar vol goede moed klaar voor de 5, 10 en 15 km. Een mooie verrassing was dat onze Jeen na een lange poos van afwezigheid er weer bij was als leider van de 15 km. Top.

Tynaarlo is een dorp in Drenthe, gelegen in het stroomdallandschap van de Drentse Aa.

Een mooi en afwisselend landschap van bos, heide en wadi's langs de Drentse Aa.

Vertrokken voor de 5 km en natuurlijk de langere afstanden vanuit het Achterhoes (buurtcentrum annex jeugdsoos) ging de tocht via het villa park (bos) langs de Drentse Aa (heide en wadi's) langs een pad wat bijna onbegaanbaar was geworden door de regen en het rijden met trekkers maar toch een mooie tocht. Nadat een ieder zijn wandeling had volbracht even rusten verzamelen en weer naar de bus. In de bus wachtte Wietske nog de taak om de herinneringen uit te delen.

Medailles uit de knoop halen (ze had ruzie met de touwtjes deze keer).

Zo rond de klok van 15.30 uur kwamen we weer terug in Drachten.

Volgende tocht wacht ons op 7 mei in en rond Veendam. Tot dan.

Jan Veenstra.  
(voorzitter).