

Verslagje van onze wandeltocht op 11 juni 2016 vanuit Wijnjewoude.

In de kantine van ODV worden we hartelijk ontvangen en zetten de tafels klaar zodat de wandelaars zich kunnen inschrijven. Via omwegen komen de wandelaars gelukkig allemaal op tijd om zich in te schrijven. Op de 30 en 25 km kunnen we 165 wandelaars verwelkomen. Zij wandelen, over de heide van Duurswoude naar Dúndelle. Vandaar maken ze een rondje door de mooie duinen van Bakkeveen en de heide van Allardsoog langs de drie Provinciën weer terug naar Dúndelle. Het laatste stukje van de tocht gaat langs de Slotplaats en door de bossen van Bakkeveen. Langs de kerk van Duurswoude weer naar de kantine van ODV Wijnjewoude.

Op de kortere afstanden worden 265 wandelaars ingeschreven. Samen hebben dus 400 wandelaars genoten van de mooie omgeving en het prachtige weer.

Alle wandelaars kwamen weer fleurig terug in de kantine om de startkaart in te leveren.