

Verslag van de wandeltocht te Munein Op 14-10-2017.

Alweer op 1 na de laatste wandeltocht van 2017 op stap met de "Trochsetters". Vertrokken zo rond de klok van 10.15 uur met de bus met een vrouwelijke chauffeur (Carolien) en ja nu over de snelle verbinding van de centrale as over de snelle rondweg om Hardegarijp naar Munein (Molenend). In de bus gezongen voor Sjoerd Buisman deze werd jawel 80 jaar. Bij aankomst begon ook de zon te schijnen beter kon je het niet krijgen.

Rondom Munein door Tryn har walden kun je heel fijn wandelen in een afwisselend wouden landschap. Bos, boomwallen en weilanden wisselen elkaar af met prachtige lanen. En dat hebben we ook gedaan gewandeld in prachtig gebied met mooi aangelegde parken. Echter was het voor de 15 km nog wel een cros country klimmen over hekken en door weilanden. Misschien een puntje voor de organisatie.

We werden weer hartelijk ontvangen door de organisatie. Bij vertrek kwam de organisator nog even in de bus om ons een goede reis te wensen en ons te bedanken dat we er waren. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een prachtige tocht met goed weer.

Jan Veenstra.