

Wandelverslag Gasselte 25 maart 2017

De eerste wandeltocht in ons jubileumjaar bracht ons dit keer naar Gasselte, de 4^e Meul'ndob wandeltocht.

We mochten maar liefst 45 wandelaars welkom heten in de bus. Een hele mooie opkomst.

Om 10 uur vertrok de bus van Dalstra Reizen van de bekende opstapplaatsen.

Redelijk snel na aankomst in Gasselte begon de groep van de 15 km aan hun eerste tocht.

Daarna vertrokken ook de groepen van 10 en 5 km.

Het was een mooie tocht. En het weer werkte ook nog eens fantastisch mee. De tocht ging over het platte land en door het bosrijke gebied van Gasselte en omgeving. Het stuk door de bossen leidde ons over "hoge bergen en door diepe dalen".

Vooraf tijdens zo'n eerste tocht valt dat niet voor iedereen mee. De spieren moeten weer even los worden na de winterstop. Gelukkig zijn we allemaal ongeschonden uit de strijd gekomen.

Moe maar voldaan zijn we weer teruggekeerd naar Drachten. Rond 4 uur waren we weer op de eindbestemming.

De volgende tocht, 8 april, gaan we naar Appelscha. De Voorjaarswandeltocht, georganiseerd door WIK.

Hartelijke groet,

Lutske Pool