

Verslag van de wandeltocht op 16 september 2017 in Muntendam.

De chauffeur bracht ons met de bus keurig naar de sporthal waar we ons moesten inschrijven.

Er waren deze keer 34 wandelaars in de bus en er kwamen nog een paar met eigen vervoer.

Toen we vertrokken voor de wandeling begon de lucht al wat te dreigen.

Dus de meesten deden meteen de regenkleding aan. Wat ook echt wel nodig was want het was een echte herfstwandeling.

We genoten van de mooie omgeving en mooie natuurgebieden.

De smalle padjes waren deze keer nat en daardoor glibberig.

Dat was soms wel een beetje lastig. Het was echt een tocht met hindernissen, er waren bomen omgewaaid en takken afgewaaid de afgelopen week. Dus het was soms wat survivalen.

Maar we zijn echte Trochsetters, dus vrolijk verder wandelen naar de finish, waar ze heerlijke patat hadden klaargemaakt voor wie er belangstelling voor had.

Vriendelijke groet, van Marian Bijma