

Tocht Meppel 29.09.2018

Al weer een zonovergoten dag en dat eind september. Geen wonder dat iedereen met een prima humeur in de bus stapte. Zo als dit seizoen vaak gebeurde, was ook nu Ulbe weer onze chauffeur. Deze keer hadden we een luxe Comfortbus mee, omdat "onze" bus elders ingezet moest worden.

Nadat Lutske de inschrijving had gedaan, kon de 15 km groep al snel vertrekken en kon het genieten beginnen. In het begin hadden we een groot natuurgebied met zo nu en dan wel heel smalle paadjes met aan weerszijden brandnetels. Het was wel prachtig natuurschoon.

De rust was bij PGM De Baander. Wij vroegen ons af waar deze letters voor stonden. Dit was stichting Paardrijden Gehandicapt Meppel. Ook hier werden we vriendelijk ontvangen. Vele wandelaars gingen hier buiten zitten. Kon zelfs zonder jas of trainingsjack. Toen de 15 km lopers bijna weer zouden vertrekken, arriveerde hier ook de 10 km groep. Roel meldde zich hier bij de controlepost.

In het 2^{de} gedeelte kregen we wat meer verharde paden. Helaas was 1 "dame" er niet zo blij mee, dat wij op het fietspad liepen. Dat kon hier niet anders. Zij kwam op haar e-bike met een behoorlijke snelheid om de bocht en begon gelijk te mopperen. Even verderop troffen we een andere dame. Zij bood gelijk aan om ons met het complete groepje met z'n allen op de foto te zetten. Zo zie je maar weer hoe het ook kan.

Het laatste stuk ging door het oude gedeelte van Meppel. Hier waren heel veel grachten, wat ons deed denken aan Amsterdam. We weten nu ook waar "de Bereboot" is gebleven. Deze ligt in 1 van de grachten van Meppel.

Na binnenkomst hebben wij ons afgemeld. Er was nog even tijd om naar het toilet te gaan en snel even iets te drinken. Ook nog even een praatje gemaakt met de vrolijke dames van het promoteam van de KWBN, die ook bij ons in Drachten waren geweest. Voor we in de bus gingen eerst het aantal medailles gecontroleerd. Vanzelfsprekend was hier niets mis mee. Deze waren echter wel voorzien van koordjes. Na eerdere ervaringen hiermee in de bus (een warboel), heeft Roel ze eerst keurig allemaal los gemaakt en keurig neergelegd, zodat ze moeiteloos uitgedeeld konden worden.

Precies op tijd was Ulbe weer terug met de bus. Hij heeft tussentijds nog wat andere ritten gedaan met deze bus. Om 16.00 uur moest hij terug zijn in Drachten, omdat hij daarna nog met de rondvaartboot in Dokkum moest. Een bijzonder geslaagde dag. Onze volgende tocht is 6 oktober in Grolloo.

Wietske Jongsma