

Zaterdag 28 september, ging de reis met de Trochsetters al helemaal naar Elburg.

Elburg is een oud stadje, wel 700 jaar oud.

Op de foto's kun je zien dat de start in de kloostertuin was.

In de kelders van het klooster konden we via smalle trapjes naar de wc.

We moesten wel wat lang op elkaar wachten, want er waren niet zoveel wc's

Op de weg naar Elburg raakten we in de file, eerst bij de Ketelbrug, later bij Dronten, omdat daar een ploegentijdrit aan de gang was.

Wij haalden eerst deze fietsers in, maar later werden wij ruimschoots door de fietsers ingehaald.

Omdat we wat langer onderweg waren met de bus en er buien waren voorspeld, heeft de 15 km groep deze keer 10 km gelopen op hun eigen tempo.

We liepen eerst door de smalle gezellige straatjes van Elburg, later aan de buitenkant van de stadsgrachten. Het was een hele mooie tocht en die ene bui die we allemaal troffen kon de pret niet drukken.

We waren met 39 personen in de bus, er waren deze keer verschillende gasten bij.

Net als vorige keer was Jolanda van der Weiden weer van de partij.

Edou en Jochem Bijma liepen deze keer ook mee met pake en beppe Bijma.

En de gasten Anneke en Freek vonden het weer fijn om met ons mee.

Zo was de bus aardig vol deze keer.

In de bus hebben we ook een mooie kaart getekend voor onze voorzitter Jan Veenstra, omdat hij in het ziekenhuis ligt. We wensen hem beterschap toe.

In de bus werden we ook nog getrakteerd. Jan Jongtsma was de afgelopen week 70 jaar geworden en dat wilde hij niet stil voorbij laten gaan.

Volgende keer, 12 oktober, gaan we wandelen in Roden en niet in Den Helder zoals in het programmaboekje stat vermeld.

De tocht in Den Helder gaat niet door.

Marian Bijma