

Wandelverslag 6 april 2019

Het wandelseizoen 2019 is los gebroken.

Om 10.00 uur vertrok de bus van Dalstra reizen vanuit Drachten richting Darp, een mooi dorpje in het altijd mooie Drenthe.

Er waren aardig wat afzeggingen voor de eerste tocht, helaas! Met 36 wandelaars in de bus waren in 45 minuten bij de startlocatie.

De groep van 15 km vertrok redelijk snel na aankomst en inschrijving. Niet veel later ook de 10 km wandelaars en nog een klein kwartiertje later de 5 km lopers.

De tocht voor de 5 km ging vandaag over een prachtig natuurgebied met heel veel heide. Het was de 32^{ste} hunebeddenwandeltocht, dus hunebedden mochten onderweg niet ontbreken. Uiteraard hebben we deze monumenten gezien.

Het natuurgebied wordt ook gebruikt als militair oefenterrein. Maar in het weekend wordt dit terrein ook gebruikt als wandelgebied. Een echte aanrader, mocht je ooit in de buurt zijn. Om 14.45 uur waren alle wandelaars weer binnen en konden we met 35 personen weer terug naar Drachten. Zijn we iemand vergeten? Nee hoor! Marian had terugreis een privéchauffeur!

De volgende tocht zal plaatsvinden op zaterdag 20 april. Dan gaan we wandelen in Oldemarkt.

Hartelijke groet,

Lutske Pool