

Wandelverslag 7 juli 2018 46^e Bostocht in Dwingeloo

De laatste tocht voor de zomerstop bracht ons zaterdag naar Dwingeloo.

Bij camping Torentjeshoek was de startlocatie.

Meteen bij aankomst gingen Marian en Lutske de groepen inschrijven zodat de groep van 15 km spoedig kon vertrekken. We hadden een mooi terras tot onze beschikking, waar een ieder een hapje en een drankje kon nemen.

Ook de groepen op de 10 en 5 km vertrokken redelijk snel achter elkaar. Wat was het een mooie tocht door de bossen. Heuveltje op, heuveltje af. Boomstammen die over de paden lagen. Ook moesten we soms bukkend onder bomen door die waren omgevallen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Voor sommige wandelaars viel dit wel een beetje zwaar. Door de droogte hadden we veel los zand en dat kan zwaar vallen.

Helaas heeft Zwanetta de tocht niet kunnen volbrengen. Ze kreeg last van haar knie en is door de EHBO opgehaald met een auto.

Nu is het vakantie. We gaan weer wandelen op 18 augustus 2018. Dan gaan we naar Lutjegast.

Ik wens iedereen een prachtige vakantie toe!

Hartelijke groet,

Lutske Pool